

HRC'27
TVA
PSV

Alverman Bulletin



alverman
sportief afferden

IN DEZE NIEUWMAIL
VIND JE:

Bouw	2
Interview	3
Column	4

Voorwoord:

Iedereen heeft het ondertussen met eigen ogen kunnen zien: de kantine en kleed-lokalen staan er en zijn al sinds enkele weken in gebruik! Eindelijk is duidelijk dat al die maanden werk niet voor niets is geweest. In de kantine is het nog een beetje aftasten tussen de verschillende verenigingen, maar over het algemeen is de sfeer al erg goed. Naast dat we kunnen gaan genieten van de accommodatie zal er echter ook nog wat werk verricht moeten worden. De oude gebouwen worden afgebroken terwijl we dit schrijven en ook in het nieuwe clubgebouw moeten de puntjes nog op de i worden gezet. Een oproep aan iedereen om het prachtige gebouw netjes te houden en waar nodig de handen mee uit de mouwen te steken. Ook de loterij nadert zijn voltooiing, in december zal er nog een feestelijke laatste trekking plaatsvinden en dan is het wachten op de volgende activiteiten. Stiekem hopen we natuurlijk allemaal dat er nog een groot openingsfeest zal komen...

Agenda:

- ◇ 12 november: Plaatsing nieuwe bar
- ◇ 25 november: Sinterklaas in de kantine voor de F-spelers en de ouders.
- ◇ 26 november: Vierde trekking loterij
- ◇ 30 november: Bestuursvergadering Alverman
- ◇ 17 December: Vijfde en laatste trekking loterij in kantine clubgebouw
- ◇ 3 januari: Nieuwjaarsactiviteiten en receptie in kantine

Deze brief ook ontvangen? Geef je e-mailadres door op:

bulletin@alverman.nl

Nieuwtjes:

- ◇ Tenniskantine afgebroken!
- ◇ Derde trekking loterij zit er alweer op!

De bouw

Als je in de nieuwe kantine staat, valt het misschien niet eens op: de oude tenniskantine is weg! Als je wat nieuws krijgt, verdwijnt het oude en zo is al geschied bij de tenniskantine. Onze nieuwe sportcomplex wordt al volop gebruikt, maar dat wil niet zeggen dat er de afgelopen tijd niet hard gewerkt is en dat er de komende tijd niks meer te gebeuren staat, integendeel! Iedereen kan zien

“Vergane glorie”



hoe mooi het van binnen is geworden, maar ook van buiten! Maar ook ik heb navraag moeten doen om erachter te komen wat er de laatste tijd allemaal is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren.

Wat me wel opviel toen ik vorige week in de kantine kwam, was dat er geen karton meer op de grond lag, maar dat we op de 'echte' vloer mochten lopen. Dit komt doordat het monteren van de cv ketel voor de vloerverwarming is afgerond, evenals het monteren van de cv ketels voor de warmtevoorziening van de douches. Wat ook opviel, was dat we niet meer de jas hoeven aan te houden in de kantine, de warmtepomp (die zorgt voor de warmte in de kantine en keu-

ken en ook zorgt voor warm water in de keuken) is in gebruik genomen.

Als we een drankje willen hebben moeten we ons nu nog bij de tijdelijke tap halen, maar gelukkig gaat niet meer lang duren. Er is namelijk een begin gemaakt met de montage van onze nieuwe bar. De komende tijd zal besteed worden aan het plaatsen van de bar. Ook zal de betimmering in de keuken plaatsvinden. Verder zal er worden gezorgd dat alle sporttassen niet meer door de halve kantine zullen zwerven, de schappen in het tassenhok zullen namelijk geplaatst worden. Voor de rest zijn er nog een heleboel kleine onderdelen die aandacht verdienen:

- Spiegels, planchetten, wc rolhouders en wc voorraadrolhouders
- Laatste schilderwerk: keukenboeiboord, stroken tussen de toiletdeuren bij dames en heren-toilet
- Plinten rondom de kantinevloer
- Afvalbakken (buiten)
- Sealing voor de vloer van tassenhok
- Afdekkappen voor de vloerverwarming
- Compressor en luchtleiding
- Brandblussers, blusdekens.
- Doorgeefluik keuken/kantine
- Schuifdeurkast keuken



Ook om de kantine heen veranderen er nog iedere dag dingen. Zo is er ontzettend hard gewerkt aan het terras en zijn er mooie trappen gebouwd die de sporters vanuit de kleedkamers naar de velden zullen brengen. Komende weken wordt er iedere zaterdag wel ergens aan geklust. Kom gerust, ook ongevraagd meehelpen. Er is altijd wel iets te doen, van klussen tot opruimen en schoonvegen.

“Dreamteam, voor de perfecte afwerking.”

Afbreken sneller dan opbouwen.



Interview met...

Nicole Wegmann, bestuurslid van de paardensportvereniging

1. Hoe lang ben je al bij de paardenclub en hoeveel leden zijn er momenteel ongeveer?

Ik ben bestuurslid van de vereniging sinds de (her) oprichting in het jaar 2000. We hebben toen de ponyclub die in ruste was weer nieuw leven ingeblazen. Op dit moment zijn er 11 ponyruiters, 19 paardenruiters en 9 menners.

2. Beschrijf een dag bij de paarden: activiteiten, oefeningen, verzorgen enz.

Onze paarden krijgen 's morgens hun hooi en krachtvoer. Als ze dat hebben opgegeten zetten we ze tegen een uurtje of 9.00 in het weiland. Ze staan de hele dag buiten, ook in de herfst en de winter. Ondertussen worden de stallen schoongemaakt. Tegen de avond gaan ze naar binnen en krijgen ze weer hun voer. 's Avonds wordt er gereden. Thuis in de rijbak, op het rijterrein of in het bos. Afwisseling is wel belangrijk voor de paarden. Na het rijden worden ze verzorgd en krijgen ze nog hooi. Zo gaat het bij ons, het wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen met paarden deze dagindeling heeft.



3. Heb je zelf paarden? Doe je met de paarden mee aan wedstrijden?

Ik heb zelf nooit een paard gehad. Ik was vroeger zo'n "paardenmeisje" wat dagelijks op de manege te vinden was! En wie kom je daar tegen? Juist...een paardenjongen. Zo is het eigenlijk gekomen, en zijn we samen met 2 paarden in Afferden komen wonen. Axel en de jongens rijden wedstrijden. Ruben springt en rijdt dressuur en sinds een jaartje houden Axel en David zich bezig met de mensport. Ik doe zelf niet mee aan wedstrijden. Ik ben al nerveus als ik mee ga om te kijken!

4. Zijn jullie wel eens in de prijzen gevallen?

Ja hoor, ze winnen wel eens een prijsje. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Je bent in de paardensport natuurlijk ook afhankelijk van je paard. Het is samenwerken.

5. Wat is, volgens jou, het leukste aan paardrijden?

Het leukste aan paardrijden is volgens mij de samenwerking met het dier. Alles draait om het gevoel. Je kunt niets afdwingen van een paard, dat verlies je altijd. Heb jij je dag niet en stap je op je paard met een pesthumeur, dan kun je het vergeten.

6. Doe je, of heb je wel eens andere sporten gedaan?

Nee, ik ben niet zo'n sporter. Mij zul je echt niet aantreffen op de tennisbanen of het voetbalveld.

7. Hoe zou je de nieuwe paardenbakken graag aangelegd of uitgerust willen zien?

Het allerbelangrijkste voor ons is dat we altijd droog kunnen rijden. Een goede bodem is een pre. Het is ook belangrijk dat we veilig kunnen rijden, rondvliegende tennis en voetballen kunnen natuurlijk voor

onveilige situaties gaan zorgen, vandaar de ballenvangers voor het rijterrein. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen.

8. Hoe is de sfeer onderling bij de paardenclub? Denk je dat jullie wel eens komen naborrelen in de nieuwe kantine?

Wij hebben een prima sfeer bij de paardensportvereniging. Er wordt

onderling heel wat afgebabbeld, natuurlijk gaat het meestal wel over paarden. Het naborrelen zal lastig worden omdat je de paarden nu eenmaal niet zomaar aan een paal vast kunt binden en naar binnen een biertje gaat drinken. Dit wil niet zeggen dat we niet van een borreltje houden maar ik denk toch dat de meeste leden na afloop van de les naar huis gaan om hun paard te verzorgen. Maar de praktijk zal het leren en wie weet heb ik het helemaal mis. Ik kan je wel zeggen dat wij er allemaal ontzettend veel zin in hebben, tot gauw op het nieuwe sportpark!

Column:

Thuisgevoel

Ik stapte laatst voor de achtste keer het nieuwe sportcomplex van de Alverman binnen en er schoot iets door m'n lichaam, ik kon het haast niet plaatsen. Het leek wel een warm gevoel, maar dat zal wel zo zijn omdat we sinds ik voetbal eindelijk een sportcomplex hebben met verwarming die het doet. Welk gevoel was het dan? Misschien toch de spierpijn van de vorige training van Frans (kapitein) Arntz. Ik liep door de gang heen en het bleef maar door mijn hoofd spelen. En toen ik na die lange wandeling door die lange gang eindelijk in de kantine aankwam, zei ik uit het niets: "Heeeey ik begin me hier wel thuis te voelen!?" Ik schrok er zelf van dat ik zo iets zei. Altijd een aversie van die lelijke Siebengewaldse kleur oranje gehad, en nu voel ik me zelfs thuis in een oranje kantine? Oranje? Ik bedoel als je dit ergens in Horst zou doen zou ik het nog begrijpen maar in Afferden, HET sportcomplex, de toekomst, Offers hoop in bange dagen, en dan oranje deuren erin? Maar dat is niet het ergste ik voel me er blijkbaar ook nog thuis in! Komt het doordat we met jeugd twee seizoenen in Siebengewald hebben gevoetbald? Of zou het ook kunnen liggen aan de mensen die in de kantine staan? Ik bedoel Marij zul je nooit in Siebengewald achter de tap zien staan. Ik denk dat daarom iedereen zich thuis zal gaan voelen in ons nieuw sportcomplex. Omdat wat de Offerse mensen doen het pas écht Offers maken, en dan maakt de kleur ook niet meer uit.



Het nieuwe clubgebouw tot zover, met de "oranje accenten" 😊



**Sportpark de Alverman
Hengeland 12a
5851 EA Afferden Limburg**

Telefoon: 0485-531241

ALVERMAN

www.hrc27.com
www.tvafferden.nl

Colofon

Het Alverman Bulletin is een initiatief van de stichting Alverman.

Redactie:

Bart Custers, Marlou Arts,
Emmy Beijik, Twan Krebbers
en Joep Zwart

Eindredactie:

Bestuur de Alverman